

NAAR DE WILDPARKEN VAN INDIA

Wie aan een foto-safari denkt, denkt aan Afrika. Wie aan de bescherming van de grote zoogdierenfauna in nationale parken denkt, denkt aan Afrika. Maar wie de onvergelykelijke film „De laatste paradijzen” heeft gezien, ontdekt dat er niet alleen in Afrika nog plekken te vinden zijn waar men groot wild en grote wilde vogelsoorten kan observeren in hun eigen, ongerepte omgeving.

Misschien heeft Uw buurman U al onthaald op dia's, die hij bij zijn laatste reisje met een foto-safari naar Oost Afrika heeft gemaakt. En als dat niet het geval mocht zijn, dan ziet U op de televisie toch geregeld opnamen uit die gebieden. Afrikaanse Buffels, Afrikaanse Olifanten, Leeuwen en Zebra's zijn U daarvan althans volkomen vertrouwd geworden, om van Thomsons Gazellen (of zegt U al „Tommies"?) en Blauwe Gnoe's niet te spreken. Maar hoeveel films of dia's hebt U nu van Indische Olifanten in het wild gezien? Of van Indische Pantserneushoorns, die zo sterk van de Zwarte en Witte Neushoorns van Afrika verschillen? Zag U ooit een film van Bengaalse tijgers in hun eigen jungle? Of van de imposante Indische Gaur, een wild rund dat groter en daarbij veel sierlijker is dan Afrikaanse Buffels en Noord Amerikaanse Bisons?

Natuurlijk is het heerlijk om naar Afrika te gaan en al dat wild in de steppen te aanschouwen met eigen ogen. Met de schok van herkenning, die U ook ondergaat wanneer U plotseling tegenover een of andere bekende persoonlijkheid staat, die U alleen uit de krant of van de T.V. kende, en die dan ineens tegenover U in de . . . Metro zit!

Maar zou het niet boeiend zijn om nu eens een heel andere dierenwereld te aanschouwen, even fascinerend als de Afrikaanse en met vele

soorten die even mooi en interessant zijn en minder „gewoon”. Waarom niet eens kennismaken met de Aziatische dierenwereld? Ook India heeft zijn nationale parken, minder druk bezocht, minder om massa-bezoek ingesteld, dan sommige afrikaanse wildparken en dus meer voor U alleen. Daar staat U nog niet met twaalf auto's rondom een slapende leeuwensfamilie. De tijger, die U veilig vanaf de rug van een rij-olifant waarnéemt, ziet U alleen en misschien enkele van Uw tochtgenoten. India biedt niet alleen parken met een ongerepte, rijke flora en fauna, het is een land met een heel oude cultuur en rijk aan schatten uit vroeger tijden. De ene dag bezoekt U een nationaal park, waar U zeker Indische antilopen, Sambar- en Barasinghaherten, Axisherten, Muntjaks en Nilghai's ziet en waarschijnlijk Gaur's, wilde Olifanten, op sommige plaatsen Pantserneushoorns en als U geluk hebt tijgers of een van die beroemde broedplaatsen van Slangenhalsvogels, Nimmerzatten, Spleet-snavel-ooievaars en talloze reigersoorten. De volgende dag, op weg naar een nationaal park met nog meer mogelijkheden, bezoekt U en-passant de Taj Mahal, de heilige stad Benares of de hoofdstad van Nepal, Khatmandu. Waarom niet eens naar India?

U zult daarop antwoorden dat er naar Afrika speciale reizen worden gemaakt, die U zonder zorg kunt meemaken, waar gidsen meegaan die U alles wijzen wat U zien wilt en die U van tevoren reeds inlichten omtrent alles wat er te zien zal zijn. Dat dergelijke reizen betaalbaar zijn, maar dat U er tegen op ziet om zomaar in Uw eentje naar India te gaan en dat zo'n reis U ook veel te duur zou worden.

Nu is de gedachte opgekomen dat onze Dierengarde wel eens een reis van drie weken naar



PANTSERNEUSHOORNEN

Foto: A. C. V. v. Bemmel

India en de nationale parken in dat gebied met de lezers van Blijdorp Geluiden zou willen gaan maken, op dezelfde voet waarop de fotosafari's naar Afrika worden gemaakt. Een reisbureau, dat zijn sporen op dit gebied ook in Afrika met de Artis-safari's verdient heeft, wil dat voor ons organiseren. Mits ondergetekende die vele jaren van zijn leven in Azië heeft doorgebracht, als biologisch deskundige mee zou gaan. Dat was mijnerzijds natuurlijk geen bezwaar! De deelname is zeer beperkt, want de logeergebouwen van de Nationale Parken in India kunnen niet meer dan twaalf personen opnemen. Dat betekent dus dat U er nog gauw bij moet zijn ook.

Het ligt in de bedoeling de reis 25 januari 1969 te beginnen en 17 februari terug te zijn. Wie zich voor deze reis naar de Nationale parken van India, afgewisseld met bezoeken aan de belangrijkste Indische cultuurmonumenten serieus interesseert, kan nadere bijzonderheden verkrijgen bij Passagebureau De Vries en Co. N.V., Dam 6 te Amsterdam (tel. 020/248174). De reissom zal f 3850,— bedragen. Zij die zich van te voren vrijblijvend als gegadigde hebben opgegeven, zijn welkom op een contactavond op 20 september a.s. om 20.00 uur in de koffieterie van Diergaard Blijdorp. Daar krijgt U dan alles te horen wat U wilt weten, er worden enkele films vertoond van de Nationale parken die bezocht zullen worden en deze worden daar deskundig toegelicht.

Dr. A. C. V. van Bommel.



LIPPENBEER

Foto: C. v. Doorn

DE DIERENWERELD VAN INDIA

India, ten dele een schiereiland en naar het noorden toe afgesloten door het immense hooggebergte van de Himalaya, grotendeels een tropisch gebied, kan bogen op een bijzonder interessante dierenwereld. Een dierenwereld met een eigen karakter, al bestaan er nauwe verbandingen met de dierenwereld van zuidoost Azië, Indonesië inbegrepen.

De tak van wetenschap, die men zoögeographie noemt en die zich bezig houdt met de historische verklaring van de verspreiding der diersoorten over het oppervlak van onze aarde, heeft de hele wereld ingedeeld in faunarijken, met eigen soorten die dat gebied karakteriseren. India behoort in deze indeling tot het zgn. Oriëntale gebied. Behalve diersoorten, die voor India karakteristiek zijn, vindt men er ook enkele soorten van meer noordelijke herkomst en dieren die rondom de Indische Oceaan voorkomen. Met die laatste heeft men wel wat moeite om de verspreiding te verklaren. Men heeft de oplossing wel aan de hand gedaan dat er in de Indische Oceaan een groot continent gelegen zou hebben, dat verzonken is. Een andere verklaring is, dat India oorspronkelijk tegen de oostkust van Afrika gelegen heeft en is afgedreven in oostelijke richting. Dat lijkt heel gewaagd, maar de geologen hebben interessante bewijzen dat ook de continenten zich bewegen en als ijsschotsen over de aarde drijven, al gaat dat wel heel langzaam.

Wat de grote zoogdierfauna betreft, moet men bedenken dat India vrij sterk begroeid

is en men dus geen steppedieren, maar vooral dieren van bos en struikwildernissen zal vinden. De grootste en meest opvallende zijn natuurlijk de Indische Olifant en de Pantserneushoorn. De eerste is al sinds onheuglijke tijden getemd en als rij- en werkdier gebruikt. Toch fokte men ze niet in gevangenschap en was dus steeds op wildgevangen dieren aangekomen, hoewel men getrainde wijfjes wel in de bronsttijd het bos instuurde om daar contact te vinden met wilde mannelijke soortgenoten. Dergelijke dieren kwamen dan op den duur wel weer terug. De Pantserneushoorn was nog een honderd jaar geleden vrij algemeen. Inkrampen van het leefgebied en jacht om het verkrijgen van de hoorn, die in het chinese volksgeloof magische kracht zou bezitten, zijn de oorzaak dat er nu nog maar enkele honderden over zijn. In Assam en West Bengalen zijn ze in en buiten de reservaten nu streng beschermd. De grootste aantallen vindt men in het beroemde Kaziranga reservaat. In Nepal leven er ook nog een 150. Daar is de jacht lang zorgelijk geweest, doch nu schijnt controle te zijn. De Pantserneushoorn Witte Neushoorn van Afrika, die U welbekend is, de grootste soort is. De dieren dragen slechts één dikke, zeer lange hoorn op de neus. De jacht is geweldig zwaar, de huid heeft veel relief en daar heeft men veel moeite om te zien, hoewel de huid dik is, maar niet zo dik is.